

Im Memoriam

Joyce

Huilen, dat hoort niet (niet bij ons). Dat doen wij niet. Dat hoort niet.
Huilen is voor anderen. Ook al zit het zwaar tegen. Ow, bedroeft zijn, dat is in orde.
Diep bedroefd, dat mag ook ...maar huilen nooit. Huilen is verlies. Dat hoort niet. Ook al regent het katten en honden uit de hemel.

Joyce, dat zit als volgt;

Niet zo heel lang geleden regende het pijpenstelen. In Tholen. Jij en Wil en 2 van de kleinkinderen, het zou een grote zomer worden. Een doel was gesteld; Tholen en spelende (klein-) kinderen. De meeste zon-uren zijn in Limburg en in ... tja, en de rest is geschiedenis.
Alles was modder. Ik schaamde me rot. Tholen: altijd mooi weer. En nu? De katten en de honden; ze regenden uit de hemel. Dank je wel Tholen. Sjit, weer niet gelukt.
Niet huilen; maar rot weer was het. Echt wel, nog nooit zoveel regen zien vallen in Tholen.
Gelukkig hebben we nog pannenkoeken gegeten. Met die 2 klein apen. Was nog lekker ook.
Zo gaan die dingen. Met stroop en suiker.
Je hoopt op het beste; en de regen is het minste waar je rekening mee houdt. (zo gaan die dingen)

Joyce,

Door de modder. Door het slijk. Moeizaam ploegend.
De verhalen en optekeningen zijn meer dan duidelijk.
Stapje voor stapje heb je het gedaan.
Zeg maar eerlijk; met grote moed en grote kracht.

Zo ook het samenzijn. Iedereen brengt een gerecht mee. Heerlijk smullen.
Eerlijk, iedereen had een groot recept. Ook jij ...
Jouw recept, ok punt genomen, van rijst heb je wat minder verstand; dat weten we inmiddels: maar dat geeft toch nix. (dat is snelkook, en snel klaar ...)

Joyce,

... lieve Joyce,

Jij hebt verstand van een ander recept.

Het recept van samen komen. Dat recept waar je groot in bent. Dat recept: wat in geen enkel kookboek is te vinden. (ga er maar vanuit dat ik gezocht heb).

Dat recept, Joyce,

Samen zijn. Samen komen. Uitgenodigd voelen. Welkom zijn. Altijd. In geen kookboek te vinden. Dat heb ik van jou geleerd. Ook al valt het tegen. Ook al regent het katten en honden in Tholen; op zoek naar samen. Daar gaat het om.

Joyce,

Ook al regent het hier, sneeuwt het, koud op de straten. Ook al regent het katten en honden;

... droevig zijn, dat mogen wij. Ook al is dat nooit genoeg ...

Maar huilen hoort niet ... ook al zit het zeer zwaar tegen ...

Huilen is voor anderen.

Verdrietig zijn ...

...dat mag ... en dat gaat nog wel een hele lange tijd duren.

Voordat die kou, het gemis, overgaat ...

 M
()
()
| |
() Eric